

Bönevecka 2021

18-22 januari

Måndag

Jesus – vi vänder oss till dig

"Jag är vinstocken, ni är grenarna" (Joh 15:5a)

- Vi vänder oss till Jesus och söker hans ansikte.
- Vi vänder oss från den här världens fallenhet.
- Vi ber att vi alla ska få en förnyad fascination för Jesus och hans församling.

Tisdag

Jesus – förbarma dig över vårt land och vår värld

"Jag är världens ljus" (Joh 8:12)

- Vi ber om att Gud ska förbarma sig över kaoset i vår värld.
- Vi ber om att pandemin ska upphöra.
- Vi ber för de som drabbats, är sjuka, ensamma och utsatta.
- Vi ber för sjukvårdspersonal.
- Vi ber för myndigheter och beslutsfattare i vårt land och i världen.
- Vi ber att vi alla får hjälpa människor, att vi får vara redskap i Guds hand.

Onsdag

Jesus – bygg din församling

"Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er" (Joh 15:16a)

- Vi ber om Guds vilja, vishet och kraft att vara församling 2021.
- Vi ber för ledare i vår församling.
- Vi ber för vårt barn- och ungdomsarbete.
- Vi ber för barn- och ungas vardag, familj och skola.

Torsdag

Jesus – ena oss

"Älska varandra så som jag har älskat er" (Joh 15:12b)

- Vi ber om enhet i Krist kropp i en splittrad tid.
- Vi ber för våra kyrko-grannar.
- Vi ber för våra "storfamiljer" – EFK och Pingst.
- Vi ber för våra syskon i världen.
- Vi ber för de förföljda kristna runt om i världen.

Fredag

Jesus - sänd oss

"Bär frukt som består" (Joh 15:16b)

- Vi ber om villighet att sändas ut.
- Vi ber om att få en förnyad tro att våra vänner, släktingar, arbetskamrater och grannar kan få möta Jesus.
- Vi ber för människor i vår närhet (vardag, arbetsplats, skola).
- Vi ber för missionen och våra missionärer.